

## General Choi Hong Hi

General Choi Hong Hi föddes den 9:e November 1918 i ett ogästvänligt område kallat Myong Chun distriktet. Det var en del av Hwa Dae, den nuvarande republiken Nordkorea. I sin ungdom var han svag och ofta sjuk, vilket ständigt oroade hans föräldrar. Trots detta uppvisade han en stark och oberoende inställning.

Vid 12 års ålder relegerades han från skolan, för att han protesterade mot de Japanska myndigheternas kontroll av Korea. Hans far skickade iväg honom för att studera kalligrafi hos en av Koreas mest berömda lärare, Mr Han Il Dong. Mr Han var också Taek Kyon mästare, vilket var en urgammal Koreansk teknik för foot fighting.

Läraren bekymrade sig för den unge Choi's hälsa. För att bygga upp hans kropp började han undervisa sin elev i Taek Kyon

1937 sändes Choi till Japan för vidare studier. I Kyoto mötte han en landsman, Mr Kim, som lärde ut den japanska kampsporten Karate. Efter två års hård träning nådde Choi svart bälte av första graden. Den japanska kampsporten tillsammans med Taek Kyon blev förebilden för modern Taekwon-Do.

Därefter följde en period av skolutbildning och fysisk träning, där Choi experimenterade med sin nya fighting teknik. Efter att ha nått svart bälte av andra graden började han undervisa vid YMCA i Tokyo i Japan.

Vid andra världskrigets utbrott tvingades Choi att anmäla sig till den japanska armén, men han startade en proteströrelse som ville se ett fritt Korea utan japansk styre. Han avslöjades och sattes i japanskt fängelse. I fängelset tränade han i sin cell. Det spred sig inom fängelset och det slutade med att fängelsets rastgård blev ett stort träningscenter.

1945 frigjorde sig Korea och Choi befordrades till en militär titel i den sydkoreanska armén. Avsikten var att ge Taekwon-Do en ny plattform och bättre spridning. Han tränade soldaterna i Taekwon-Do, men han tränade också amerikanska soldater som var stationerade i Sydkorea och 1948 utsågs han till instruktör för den amerikanska militärpolis-skolan i Seoul. 1949 besökte Choi USA för första gången och det var då som kampsporten började spridas till allmänheten.

Under den första halvan av 1950-talet arbetade Choi vidare på att utveckla Taekwon-Do tillsammans med Mr Nam Tae Hi och 1955 markerar startskottet för Taekwon-Do som en formellt erkänd kampsport i Korea. Den 11:e april samma år fastslogs: "Taekwon-Do" som det officiella namnet. 1959 utsågs General Choi till posten som president för Taekwon-Do. Från och med det året började på allvar Taekwon-Do att erövra världen

Från 1959 och flera år framöver kännetecknades av en enorm upplysningskampanj och besök i många länder för att sprida Taekwon-Do. Under ett sådant besök 1965 utsågs Taekwon-Do till Koreas nationella kampsport och det lade också grunden till International Taekwon-Do Federation, ITF. 10 år senare besökte Choi Sverige. Året

## General Choi Hong Hi

innan, alltså 1974, hade man haft sitt första världsmästerskap i Taekwon-Do och 1976 hölls det första europeiska mästerskapet.

General Choi fortsatte att erövra världen med otaliga besök och seminarier. Med sig hade han sina skickligaste instruktörer. En av dem Leon Wai Meng (9:e graden av svart bälte) var sedan instruktör i flera år i nystartade klubbar i Malmö och Lund.

Samtidigt som General Choi besökte 100-tals länder arbetade han på ett uppslagsverk om Taekwon-Do. När det var klart omfattade verket 20 volymer.

Den 15:e juni 2002 avled General Choi Hong Hi i Pyongyang i Nordkorea. Han blev 84 år.